



NIEUWSBRIEF DE ZANDBAAN

Beste lezers,

Woensdag 1 november was de heropening van onze school.

We mogen terugzien op een mooie avond met elkaar. Het was heel fijn om zoveel (groot)ouders, (oud)leerlingen en belangstellenden te ontmoeten.

Onthulling kunstwerk

Rond 19.00 uur werd door Samuel Jobse en Wilco de Vos een kunstwerk onthuld. De leerlingen die vorig jaar op school zaten, hebben het kunstwerk gemaakt. Daarna werd uitgelegd wat het kunstwerk precies voorstelt.

Het is een prachtige boom die er schitterend bij staat. Het is een beeld van de school, de kinderen en de leerkrachten en iedereen die om hen heen staan.



Een gezonde boom is een boom die goed vast staat in de grond. Dit kan alleen als de boom flink wat wortels heeft. Dat zie je bij deze boom ook terug. Het onderwijs dat gegeven wordt, is gebaseerd op de Bijbel. Een betere basis, een betere grond, kan je niet hebben. Zoals het sap in de hele boom doorstroomt, doortrekt de Bijbelse boodschap ons onderwijs.

Aan de boom is geen blad hetzelfde. Ieder kind op onze school mag er zijn én hoort er bij! Ieder kind heeft zijn eigen gaven en talenten die op onze school ook tot ontwikkeling mogen komen. De wens werd uitgesproken dat de school tot in lengte van jaren er zo mooi bij mag blijven staan. Als een boom, geplant in goede grond.

Kleurwedstrijd

We denken dat er nog veel kleurplaten thuis liggen. Wil je nog meedoen en ben je je kleurplaat kwijt, dan liggen er nog nieuwe exemplaren bij het kantoortje van de meesters.

Per groep is er een prijs te winnen!

De inlevertermijn is verlengd t/m dinsdag 21 november.

Actiepunten:

23 november: Open middag

29 november : Dankdag, leerlingen vrij

Linnen tassen standaard in schooltas s.v.p!

Open morgen/middag

14 november hielden we een open morgen. Veel ouders hebben in de klassen gekeken en hun kind(eren) aan het werk gezien. 23 november volgt nog een open middag. Iedereen die zich opgegeven heeft, heeft hierover bericht gekregen via de e-mail.

Stagiaires

Jorina Hieftje (OA), Cornelia Meeuwse (OA) en Alida Meeuwse (PABO) zijn de achterliggende weken gestart met hun stage op school. Heel veel succes toegewenst en we hopen dat jullie een leerzame tijd bij ons op school hebben!

Nieuwe benoemingen

Zoals u weet hebben we in de afgelopen tijd geprobeerd om de vacature, die ontstaat door het zwangerschapsverlof van juf Marije, te vervullen.

We kunnen u melden dat dit gelukt is! We hebben twee enthousiaste en ervaren juffen kunnen benoemen. Het gaat om Janneke Pastoor en Daniëlle van der Hart. Juf Janneke neemt, op de dinsdagmiddag na, alle lessen over van juf Marije. Ze zal ook, samen met juf Marianne, de gymlessen gaan verzorgen.

Juf Daniëlle gaat op dinsdagmiddag bij ons aan de slag en zal soms ook op woensdagmorgen de lessen in groep 5/6 verzorgen.

De komende weken zult u hen al af en toe op school zien, zodat het werk overgedragen kan worden.

We zijn enorm blij (en opgelucht) dat de vervanging van juf Marije geregeld is en dat we twee nieuwe collega's hebben kunnen benoemen. In de volgende nieuwsbrief volgt een bijdrage van deze juffen ter kennismaking.

Laten we de Heere hiervoor danken! Gezien het feit dat er enorme vraag is naar leerkrachten, mogen we verwonderd zijn dat de Heere zo goed voor ons gezorgd heeft!



NIEUWSBRIEF DE ZANDBAAN

Jarige leerlingen in november en december:

02-11 Nadine Moerdijk
10-11 Julia Dekker
14-11 Isa de Jonge
24-11 Florynn van Leerzem
30-11 Sarith Hoekman
02-12 Jesse Polderman
03-12 Ruben Polderman
04-12 Marith van Belzen
14-12 Mirjam Hollestelle
15-12 Jonne van Belzen
20-12 Keno de Loeff
27-12 Nomy Pieper
30-12 Jolyn Sterck
31-12 Lajla Muijlwijk

Alle jarigen mogen een mooie kaart komen ophalen bij meester Golverdingen. Hij is meestal op dinsdag en woensdag op school!

Jarige collega's

08-12 Corina de Goffau
18-12 Juf Marije
28-12 Juf Marga

Ouderportaal/emailadres

De laatste jaren is het gebruik van het ouderportaal toegenomen. Informatie over de vorderingen van uw kind(eren), handelingsplannen en vragenlijsten lopen allemaal via het ouderportaal.

Bij sommige ouders is zowel het account van de vader als van de moeder actief. Dit is eigenlijk niet nodig en zorgt voor verwarring. Besloten is om het ouderportaal alleen te koppelen aan het e-mailadres van de moeder. Gezinnen waarvan de ouders gescheiden zijn, houden wel twee accounts.

In onze administratie hebben de meeste ouders zowel bij de vader als moeder hetzelfde e-mailadres. Er zijn ook gezinnen waarbij beide ouders een verschillend e-mailadres hebben. Als er een e-mail wordt verzonden naar de ouders, dan komt de e-mail automatisch bij beide ouders aan.

Als u inmiddels over een verschillend e-mailadres voor zowel vader én moeder beschikt en dit aangevuld wil hebben in onze administratie, dan kunt u dit doorgeven via administratie@zandbaan.nl.

Vervangingsperikelen

De zorg in bepaalde gebieden van ons land over voldoende leerkrachten te beschikken om les te kunnen geven, zien wij ook ontstaan in de vervangerspool van Colon. Het is nu soms al een puzzel om vervanging te vinden voor lessen die uitvallen door overleg, ziekte of om welke reden dan ook. Gelukkig hebben we

onder de leerkrachten tot op heden geen langdurig zieken gehad. Dat kan in de loop van de wintermaanden wel ontstaan, wat we natuurlijk niet hopen. Eigenlijk zijn er veel te weinig vervangers om de vervanging bij 26 scholen binnen Colon rond te krijgen. Dit heeft alles te maken met nieuwe wet- en regelgeving die in 2016 van kracht is geworden. [Kent u personen in uw omgeving of kennissenkring die bevoegd zijn om in het basisonderwijs les te geven, wilt u ze dan benaderen met de vraag of ze zich aan willen melden voor de vervangerspool van Colon.](#) Er zijn verschillende mogelijkheden om invalwerk te kunnen doen. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de website www.colon.nu/vervangingspool

Dankdag

Op woensdag 29 november is het dankdag. De school is deze dag gesloten. Tijdens de morgendienst in de Ger.Gemeente zal ds. Schipper voorgaan. Hij preekt dan over een gelijkenis. De leerkrachten zullen dit Bijbelverhaal ook vertellen en stilstaan bij de reden waarom we dankdag houden.

Plastic tas wordt linnen tas

De leerlingen hebben bij de heropening niet voor niets een linnen tas gekregen... Zoals u weet is plastic erg slecht voor het milieu. Daarom willen we het gebruik ervan ook op school ontmoedigen en het gebruik van de linnen tas stimuleren. **We willen u vragen of u de blauwe linnen tas standaard in de schooltas wil stoppen. Als er dan een werkje naar huis gaat, kan deze tas worden gebruikt.**





NIEUWSBRIEF DE ZANDBAAN

Verschil meisjes / jongens?

Nee, dit stukje gaat niet over Wonderlijk Gemaakt, dat zou bij deze titel ook kunnen.



Het schijnt dat meisjes anders leren dan jongens....

Leuk voor een experiment!

Ik had in de herfstvakantie bij de Ikea twee trapjes gekocht voor in de nieuwe lokalen, als bouw pakket. Zonder verdere uitleg gingen twee meisjes en twee jongens ermee aan de slag.

De meisjes gingen eerst alles bekijken en lezen en daarna aan de slag.

De jongens begonnen gewoon, maar dat pakte niet goed uit. Er bleken verschillende groottes te zijn en plankjes met en zonder gaten. Op de tekening stond dat allemaal duidelijk aangegeven, tsja... Toen kwam er nog een derde bij helpen.

Er moest regelmatig bij de jongens iets losgemaakt en opnieuw vastgemaakt worden, maar al doende kwam het toch goed.

Het was geen wedstrijd, maar op een bepaald moment werd het toch spannend wie het eerst klaar was: de meisjes die het slimmer aanpakten, en daardoor langzamer werkten,



of de jongens die het trapje wel drie keer in elkaar gezet hebben, maar dan twee keer verkeerd.

Grappig: ze waren ongeveer tegelijk klaar!

Blijkbaar zijn er meerdere wijzen van leren die tot hetzelfde resultaat leiden in ongeveer dezelfde tijd. Zou dit principe op meer toepasbaar zijn dan op Ikea-trapjes?

Groet van Meester Schipaanboord

Controle fietsverlichting

Pas geleden zijn alle fietsen weer gecontroleerd. Er werd dit keer speciaal gekeken naar de verlichting. Bij vrijwel alle leerlingen bleek die goed te functioneren. Dat is fijn, zo vallen onze kinderen op in het verkeer! De komende weken herinneren we de leerlingen aan het gebruik van de verlichting door de stoeptekening die voor het is aangebracht.



Bijdrage groep 6

In deze nieuwsbrief treft u/ treffen jullie weer de bijdrage aan van de leerlingen. Elke maand is een andere groep aan de beurt om iets moois te laten zien. De leerlingen van groep 6 hebben voor deze nieuwsbrief goed hun best gedaan om er iets moois van te maken. Kijkt u mee op de volgende bladzijden?

Vriendelijke groet,
Meester Golverdingen



NIEUWSBRIEF DE ZANDBAAN

De maand oktober is ondertussen weer voorbij. Op school is dit zeker niet ongemerkt gegaan. Het was namelijk de Kinderboekenmaand. Het thema was 'Bibbers in je buik'. Boeken en verhalen over spannende dingen kwamen in deze maand voorbij. Bij de weekopening dachten we in verband hiermee juist na over 'Je hoeft niet bang te zijn'. De kinderen van groep 6 hebben iets geschreven wat met één van deze thema's te maken heeft. Lees en geniet!

BIBBERS IN JE BUIK

Op een bewolkte dag gaan vader en Tessa wandelen. Opeens horen ze enge geluiden uit de bossen. De bosjes beginnen hier en daar te kraken ze schrikken heel erg dan komt er ineens een hele enge man tevoorschijn. Dan beginnen ze heel hard te rennen. Weg wezen deze man stond pas in de krant en stond bij als je hem tegen komt ren hard weg hij is gevaarlijk. Hij is pas ontsnapt uit de gevangenis. Dan rennen ze samen naar huis en bellen naar de politie. De politie zegt dankjewel waar zat hij in de bossen. Als ze het gesprek afsluiten horen ze later sirenes vader zegt oh dat is de politie. Dan later gaan ze kijken op die plaats en zegt de politie kijk uit deze man is gevaarlijk Dan zegt vader tegen de politie wij hebben u gebeld en gezegd dat we deze man hebben gezien. Oh sorry meneer zegt de politie dan u mag er bij zijn want u bent de held van dit probleem. Anders hadden we nog heel lang moeten zoeken want in dit dorp is hij moeilijk te vinden want alle gangetjes en paadjes. Dit dorp is ook erg ver weg van alles en boeven kunnen hier zich goede



verstopten. Dan verteld de politieman allerlei dingen van vroeger die in dit dorp gebeurde.

En die dingen van

boeven die spoorloos verdwenen waren maar ze staan nog steeds op de plaats waar de gekke man uit de bosjes kwam.

Dan horen ze de bossen opnieuw kraken en verschijnt er weer een eng gezicht dan rent hij achter hen aan.

De politieman zegt opnieuw opschieten wegwezen dit is hoogst waarschijnlijk een vriend van de boef die we mee hebben genomen naar het bureau.....

En ze leefde nog lang en gelukkig.
Carmen

Je hoeft niet bang te zijn daarover gaat de kinderboekenmaand. Bij de weekopening gaat het over de HEERE op het schip bij de discipelen en toen het toen heel erg storm kwam. En wat de HEERE tegen Jozua zij dat hij het volk moest leiden en wat hij erg moeilijk vond



en de HEERE een heleboel woorden gebruikte en allemaal redenen dat de HEERE echt bij hem blijven zou.

En de grote moeder arend die de kleine arendjes leerde vliegen en als ze moe waren ging de moeder er onder vliegen en konden ze op de vleugels van de moeder arend zitten. En zo is de HEERE voor ons als we moe zijn vliegt Hij onder ons als een arend

Van Esther

Bibbers in je buik.

In het voorleesboek gaat er een stukje over de watersnoodramp in 1953.

Mark, de hoofdpersoon heeft een bootje van zijn opa gekregen.

Maar het regent heel vaak dus kan niet zoveel varen.

Op een dag regent het heel hard.

Maar gelukkig zitten ze binnen.



NIEUWSBRIEF DE ZANDBAAN



Mark vind het wel spannend. Opa kijkt naar buiten. Het lijkt wel op de watersnoodramp in 1952, zegt opa... Heeft u die ook meegemaakt? vraagt Mark. Jazeker, zei opa. Mark vraagt of opa er van wil vertellen...

Groetjes, Jelle

Bij de weekopening gaat het over: Je hoeft niet bang te zijn.

In de Bijbel lees je ook veel verhalen over mensen die bang zijn.

Bijvoorbeeld Mozes die naar Farao moest en de dicipellen die bang waren omdat er storm op zee was. Maar ik denk dat u/jij ook wel eens bang bent. Misschien wel als het onweert? Vroeger was er ook wel eens een overstroming toen waren de mensen ook bang.

Ze waren bang, want ze wisten niet of hun huizen wel bleven staan. Zou u/jij bang zijn? maar waar je ook bent de HEERE is altijd bij jou en Hij helpt jou altijd ,ook altijd als er nood is. Groeten Sarah Blik.

BIBBERS IN JE BUIK

Het was lang geleden in een donkere nacht je zag echt niets meer zelfs zo donker dat je de maan bijna niet meer zag.

En in die nacht liep een jongetje met zijn vader door het bos.

Het jongetje hete Sam.....maar toen ineens was Sam zijn vader kwijt wat moest hij nu doen?

Hij dwaalde langs de bomen maar toen ineens hoorde hij een stem waar hij heel blij van werd.....het is zijn vader! En hij riep terug PAPA!

En zijn vader riep terug waar ben je!

HIER! En hij voelde opeens iemand en hij schrikte o het is zijn vader pap we stonden gewoon naast elkaar. Nou ja zeg zijn we elkaar voor niets kwijt geraakt.

Kom we gaan gauw naar huis.

Maar pap waar zijn we eigenlijk. In het bos.

Sam word eens wakker opeens schrikt Sam wakker.

Word eens rustig je zweet helemaal.

O ik heb gedroomd.

EINDE. Karlynn de Goffau.

Je hoeft niet bang te zijn

Je hoeft niet bang te zijn wand de HEERE is bij je de HEERE beschermt je.

Of je verdriet hept of niet, of je bang bent of niet, de HEERE kan je altijd helpen.

Het maakt niet uit hoe je de HEERE dient, maar het moet wel met je hele hart.

Het kan onder het sporten in je hoeft het kan over al.

Laaten we het doen, wand als je ziet hoeveel mensen gedood zijn door hun geloof.

En wij moeten maar dankbaar zijn hoe wij het doen, dus laten wij het maar doen.

Groetjes Sem

bibbers in je buik dat is het thema van de kinderboeken maand .

En ik heb daar een verhaaltje over gemaakt en dat gaat over een meisje dat roodkapje heet.

Er was eens een meisje die roodkapje heten ze was op weg naar haar grootmoeder om koekjes te brengen. Roodkapje moest door het bos om bij





NIEUWSBRIEF DE ZANDBAAN

grootmoeder te komen. Maar Roodkapje en haar moeder wisten wel dat in het bos een wolf woonde dus moeten Roodkapje en haar moeder goed nadenken uiteindelijk besloten ze dat Roodkapje toch naar grootmoeder zou gaan in haar 1tje de moeder van Roodkapje hoopte dat Roodkapje ook thuis zou komen omdat Roodkapje natuurlijk ook opgegeten zou kunnen worden door de wolf.



Toen Roodkapje aan kwam bij grootmoeder was grootmoeder er niet Roodkapje zocht overal in de huiskamer in de does in de keuken in de wc in de gang maar grootmoeder was nergens Roodkapje dacht even na toen wist ze opeens waar grootmoeder had kunnen zijn in haar slaapkamer Toen Roodkapje in de slaapkamer van grootmoeder was zij ze tegen grootmoeder wat een groten oren heeft u en wat een groten ogen heeft u maar wat een groten tanden heeft u nou ja ik leg de koekjes daar op de tafel oke kind o ja en wat een zware stem heeft u maar ja moet ik nog even blijven zij Roodkapje tegen grootmoeder ja zij grootmoeder tegen Roodkapje oke zij Roodkapje en ging naast grootmoeder zitten opeens hapte grootmoeder naar Roodkapje Roodkapje zij he wat doet u nou? Toen was Roodkapje weg waar was ze?.....

Lajla

BIBBERS IN JE BUIK.

Ik doe een verhaal die niet echt is gebeurd, Ik moest een keer oppassen en de kinderen lagen al op bed. Opeens ging de telefoon de man in de telefoon zij: Ik ben de man met de bloedende vinger en ik ben nog maar 5 straten van u verwijderd. Nee dacht ik wat raar wie doet dat nou.

Toen ging weer de telefoon: ik ben de man met de bloedende vinger en ik ben 3 straten van u verwijderd.

Niet weer dacht ik , ik sprong van de bank en rende om de tafel weer ging de telefoon: ik ben de man met de bloedende vinger en ik ben nog maar 1 straat van u verwijderd.

Ik ging onder de tafel zitten en keek naar de telefoon opeens hoorde ik de telefoon ding dong ik schrok me een

hoedje de deurbel. Voorzichtig loopte ik naar de deur ik opende de deur het was de man weer hij zij ik ben de man met de bloedende vinger mag ik een plijster?

Van Willemijn.....



Bibbers in je buik

Ons voor lees boek: ze gaan met het bootje lekker rondje varen. Het is lekker weer dus we leggen het bootje lekker aan de kant. We doen ons zwembroek aan en dan gaan we zwemmen, het water is best koud, want het heeft gisteren heel veel geregend. We horen op eens iets blaffen dus we gaan kijken en daar zien we een paar pupies ze staan op een randje te janken, want het kot staat helemaal vol met water dus ze willen de hondjes meenemen. Op eens!!!!!!! Horen we een man praten we moesten snel weg van die man. We varen snel naar huis. Morgen weer kijken toch? Ja en dan nemen we ze mee. Morgen om 9:00 oke doe. Hoi gaan we weer, ja ze zijn er kom we gaan kijken ee de grote hond is weg, dat is zielig maar de kleintjes zijn er nog kom we nemen ze mee, ja maar bij mijn moeder mogen ze niet. Ik denk bij mij wel hoor. Zullen we ze pakken? Ja dat doen we. Ze zijn thuis gekomen maar maar wat is dat zegt papa en mama stiekem vinden ze het wel leuk. De volgende ochtend gaan ze fietsen langs een boederij ze horen iets blaffen bij de boederij ze gaan kijken ze worden op gepakt door de boer ze roepen help!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Help!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Grootjes Nick.