



# NIEUWSBRIEF DE ZANDBAAN

**Beste lezers,**

Het is weer tijd voor de nieuwsbrief. Nog een paar dagen en dan is het herfstvakantie. De kinderen zien er naar uit, want er is hard gewerkt op school de afgelopen weken. Tess van Iwaarden is deze week begonnen in groep 1. Welkom! We hopen dat je snel gewend bent op school!

Stijn Nieuwenhuize is tijdens het spelen op het schoolplein van een fiets(kar) gevallen. Stijn is inmiddels opgenomen in het ziekenhuis van Antwerpen. Er is een scan gemaakt, die er gelukkig goed uitzag. Inmiddels is Stijn weer thuis. Hij zal het vast leuk vinden om een kaartje te krijgen. Zijn adres is: Pontiaanstraat 8, 4411 DH Rilland.

Net voor de vakantie brak Guido Slabbekoorn tijdens het spelen zijn sleutelbeen. Hij heeft veel pijn en kan heel weinig doen. Ook hij zal een kaartje leuk vinden! Zijn adres is: Drie Haasjes 15, 4411 NJ Rilland.

Laten we de Heere danken dat het allemaal nog mee mocht vallen en Hem vragen voor verder herstel van deze jongens.

## **Vacature leerkracht**

De procedure voor leerkracht loopt nog. Zodra we iemand hebben kunnen benoemen, worden de ouders op de hoogte gebracht.

## **Benoeming**

In de afgelopen weken hebben we Marga van der Dussen kunnen benoemen als managementassistente. We zijn erg blij dat de ontstane vacature vervuld is!

## **Personeelsuitje**

Op 3 oktober zijn we als team een middag met elkaar weggeweest. We hebben koffie gedronken bij Jikkemiene in Nisse, gevolgd door een interessante excursie bij Hoeve van der Meulen, verzorgd door het Zeeuws Landschap. Aansluitend hadden we een BBQ bij de Schaapskooi in Heinkenszand waar we officieel afscheid genomen hebben van Willeke van Gelder en Marga van der Dussen welkom geheten in ons team. Zij komt na de herfstvakantie op de Zandbaan werken op dinsdagmiddag.

## **Actiepunten:**

13 oktober:	Kinderen groep 3-8 zijn vrij
16-20 oktober :	Herfstvakantie
24 oktober :	GEEN zwemles
01 november:	Heropening
29 november :	Dankdag

## **Dierendag**

Op dinsdag 4 oktober was het een echte beestenboel in groep 1/2 ! Heel leuk dat de kinderen hun (huis)dieren of lieve knuffels meebrachten. De kinderen hebben van deze morgen genoten!



## **Afscheid juf Willeke**

Na bijna 4 jaar ga ik de Zandbaan verlaten. Ik heb een hele fijne tijd gehad en was blij verrast met het mooie fotoboek dat ik cadeau kreeg van de kinderen. Wat hebben jullie er een werk van gemaakt, super! Ook de cadeaus van bestuur en collega's heb ik erg gewaardeerd. Heel erg bedankt.

## **Even voorstellen**

Beste ouder(s) / verzorger(s),  
Na de herfstvakantie hoop ik op 'de Zandbaan' aan de slag te gaan als management assistente.  
De meeste werkzaamheden zijn voor mij bekend terrein, omdat ik sinds 2008 dezelfde functie op de Groen van Prinstererschool in Scherpenisse vervul.



# NIEUWSBRIEF DE ZANDBAAN

Het is de bedoeling dat ik op dinsdagmiddag op school aanwezig ben. Misschien maken we binnenkort kennis met elkaar. Tot ziens!  
Hartelijke groet, Marga van der Dussen



## Herfstvakantie

Op maandag 16 oktober begint de herfstvakantie. De kinderen worden op maandag 23 oktober weer op school verwacht. Allen een goede vakantie toegewenst!

## Dag van de leraar

Op donderdag 5 oktober hebben de kinderen de personeelsleden in het zonnetje gezet. Iedereen was erg verrast door de mooie complimenten, kaarten en cadeautjes die zij van de kinderen kregen. Ouders en kinderen, heel hartelijk bedankt dat jullie ons zo verwend hebben!

## Oktober = kinderboekenmaand

Oktober is kinderboekenmaand! Dit jaar is het thema van de christelijke kinderboekenmaand "Bibbers in je buik". Er zijn mooie boeken rond dit thema verschenen bij de christelijke uitgeverij. In de klassen lezen we hier uit voor en praten we met de kinderen over de emotie "bang zijn". Het is zinvol om er met uw kind eens over door te praten. Ook in de Bijbel komen we mensen tegen die ergens tegenop zagen of bang waren. Daarom kiezen we in de komende weken bij de weekopening voor bijbelgedeeltes die te maken hebben met 'je hoeft niet bang te zijn'. De bemoedigende woorden 'vreest niet' lezen we vaak in de Bijbel. Nu de avonden weer donkerder worden, is het wellicht goed om thuis 'het elke dag lezen en voorlezen' weer meer aandacht te geven. Lezen is heerlijk ontspannend en rustgevend. Door het lezen wordt de fantasie geprikkeld en de woordenschat vergroot. Voor de peuters en kleuters is er een prentenboekenbibliotheek in de hal van de kleuterschool. Voor de kinderen van de groepen 3 t/m 8 is er een bibliotheek met leesboeken in de hal. U kunt elke dag voor of na schooltijd boeken komen lenen. Oudere kinderen mogen het ook zelf doen. Aan het lenen van de boeken zijn voor de ouders geen kosten verbonden.

## Zwemles

Op 24 oktober is er **geen** zwemles. Deze les wordt niet op een andere keer ingehaald.

## Excursies

Dinsdagmorgen 24 oktober komt de tandarts in groep 3/4/5 en daarna gaan we naar de tandartspraktijk. Dit sluit mooi aan bij de lessen die groep 4/5 krijgt.

Donderdagmiddag 2 november gaan we met groep 3/4/5 naar het bos. Erik de Jonge geeft dan een rondleiding. We zoeken ouders die voor de excursie naar het bos met ons mee willen. Graag opgeven bij Juf Ineke.

[i.schipaanboord@zandbaan.nl](mailto:i.schipaanboord@zandbaan.nl)

## Open morgen

Op 14 november houden we weer een open morgen en op 23 november (voor het eerst!) een open middag. U kunt dan in de klassen komen kijken en uw kind(eren) aan het werk zien. We hopen veel ouders te begroeten! Na de herfstvakantie ontvangt u hier een uitnodiging over.

## Ouderbezoeken

Tussen de herfst- en de kerstvakantie proberen de leerkrachten weer zoveel mogelijk ouders te bezoeken. De ouderbezoeken van de kinderen van groep 1 vinden tussen de kerstvakantie en de voorjaarsvakantie plaats. We hopen op fijne ouderbezoeken!

## Stagiaire Hoornbeeck College

Van 14 november tot 20 april komt Cornelia Zandee 2 dagen per week stage lopen. Heel veel succes toegewenst en we hopen dat je een leerzame tijd bij ons hebt!

## Jarige leerlingen in oktober en november:

07-10 Robbert Berting  
08-10 Samuël Jobse  
09-10 Carmen de Leeuw  
19-10 Esther Hollestelle  
23-10 Tess van Iwaarden  
24-10 Loïs Jobse  
29-10 Corstiaan Traas  
02-11 Nadine Moerdijk  
10-11 Julia Dekker  
14-11 Isa de Jong  
24-11 Florynn van Leerzem  
30-11 Sarith Hoekman



# NIEUWSBRIEF DE ZANDBAAN

Alle jarigen mogen een mooie kaart komen ophalen bij meester Golverdingen. Hij is meestal op dinsdag en woensdag op school!

## Jarige collega's

04-10 Marieke Weststrate

## Thema Ouderavond

Het duurt nog een hele poos, maar we willen u nu reeds attenderen op de ouderavond die op 8 februari 2018 wordt gehouden. Binnenkort ontvangt u een email waarin u wordt gevraagd om evt. onderwerpen aan te dragen. Nadat de reactietermijn is verstreken, kunt u via het ouderportaal met behulp van de vragenlijst aangeven naar welk thema uw voorkeur uitgaat.

## Ouderportaal van Parnassys

Zoals u weet, gebruiken we het ouderportaal. U kunt de basisgegevens raadplegen en hulpplannen van uw kind(eren) inzien. Als er een hulpplan van uw kind in het ouderportaal geplaatst wordt, wordt u daarover geïnformeerd. Op de website van school vindt u de link naar het ouderportaal. Bent u uw inlognaam of wachtwoord kwijt? Stuur dan een email naar: [administratie@zandbaan.nl](mailto:administratie@zandbaan.nl).

## Informatie Kinderbijbelclub

Hallo allemaal,

De clubochtend is op vrijdag 20 oktober en we gaan naar een Bijbelverhaal luisteren, zingen, knutselen e.d. De kinderen van de Zandbaan zijn van harte welkom, als ze iemand meenemen uit het dorp die de Bijbel nog niet kent. Ouders, willen jullie je kind/kinderen stimuleren om een vriendje/vriendinnetje mee te nemen? Zie folder voor meer informatie.

## Bijdrage groep 7

In deze nieuwsbrief treft u/ treffen jullie weer de bijdrage aan van de leerlingen. Elke maand is een andere groep aan de beurt om iets moois te laten zien. De leerlingen van groep 7 hebben voor deze nieuwsbrief goed hun best gedaan om er iets moois van te maken. Kijkt u mee op de volgende bladzijden?

Vriendelijke groet,  
Meester Golverdingen

## Vanuit de MR

Als MR-leden willen om de beurt een aantal keer per jaar een stukje schrijven voor de nieuwsbrief over het reilen en zeilen van de MR. Onder andere punten die besproken zijn in de laatste vergadering, komen aan de orde. Mij is gevraagd als eerste een stukje te schrijven. De laatste vergadering is gehouden op 5 juli 2017. Onze directeur was toen aanwezig om het een en ander uit te leggen over het veranderen van de lestijden. Ons is duidelijk geworden dat hij meerdere factoren heeft meegenomen om tot dit besluit te komen. De MR heeft ingestemd met dit goed onderbouwde voorstel. Uiteraard wil hij het beste voor alle partijen, dus voor het personeel, de leerlingen en de ouders. Verder kregen wij te horen dat de heer Van Es is aangesteld als vertrouwenspersoon voor de school. Verdere gegevens van hem zijn opgenomen in de schoolgids. Hopelijk kunnen wij op deze manier het werk van de MR voor u wat inzichtelijker maken.

Met vriendelijke groet,  
Jantine Polderman (oudergeleding)

### Heropening van de school

De renovatie en de herinrichting is bijna achter de rug. Tijd voor een feestje!

U ontvangt binnenkort een uitnodiging voor onze "heropening" op woensdag 1 november 2017.

Iedereen is welkom tussen 18.30 en 20.00 uur.

Meer informatie over deze avond is te lezen op de uitnodiging die u binnenkort ontvangt!



# NIEUWSBRIEF DE ZANDBAAN

## Klassenregels!

**Wat vinden wij belangrijk in groep 7 en 8? In de eerste schoolweek hebben de leerlingen van groep 7 en 8 hier met elkaar over nagedacht. Want hoe kom je met 21 leerlingen tot afspraken die we allemaal belangrijk vinden? Hoe zorgen we ervoor dat onze klas een fijne plek is om elkaar te ontmoeten en te leren? Hierover vertelt Groep 7 u in deze Nieuwsbrief meer. Het was een mooi proces en samen zijn we ook heel erg trots op de prachtige poster die nu in onze groep hangt!**

Hallo allemaal....

Wij hebben met heel groep 7 en 8 klassenregels bedacht. Stap 1 was in een drietal regels bedenken. Toen we klaar waren hadden we 55 klassenregels dat was te veel. Stap 2 was 5 groepjes maken en toen gingen we in die groepjes kijken wat het zelfde betekent. En stap 3 dat was van meerdere zinnen kleine zinnetjes maken. En toen had de juf 10 leuke en belangrijke zinnen uitgekozen toen hadden we al onze klassenregels. Een belangrijke klassenregel vind ik zelf : er praat er een tegelijk in onze klas, omdat het anders heel rumoerig wordt en je kan elkaar niet goed verstaan. Dag!

**Van : Alexandra**

1 wij hebben klassen regels bedacht. Dat deden we in 3 talen. 2 eerst bedachten we ze. Toen vergeleken we ze. Toen verkleinden we ze. Toen hadden we 55 regels. En toen zagen we dat er 5 groepen waren toen verkleinden we ze nog een keer. En toen hadden we 10 regels. 3 ik vond het leuk om in groepjes te werken. En ik vond het verkleinen moeilijk. 4 ik kies regel 10 we houden alles netjes omdat het anders een grote rommel worden en omdat de klas net nieuw is en daarom moet hij dus schoon blijven .

**Groetjes connor**

Hallo lezers,

We hebben aan het begin van het jaar klassenregels bedacht. We hebben eerst alle regels in drietallen bedacht. Toen gingen we ze met andere drietallen vergelijken. We hebben de regels toen in 5 groepen verdeelt, door elke regel een kleur te geven. Zo kregen we 5 groepen. Toen zijn we gaan stemmen. Toen zijn de 10 beste regels op een poster gedrukt, en nu hangt hij in de klas!Ik vind deze regel belangrijk: wij maken van school een fijne leerplek want, je moet wel gewoon goed kunnen leren.

**Emily de Leeuw**

Groep 7 en 8 hebben heel veel klassenregels bedacht. Het waren er 55 maar dat was niet de opdracht de opdracht was Maak met zen allen 10 klassenregels. Toen zagen we dat we 55 klassenregels in 5 groepjes kunt verdelen Dat gingen we doen toen gingen we de zelfde regels van omgaan Met god , leerkracht , leerlingen , spullen en met het werk. Die Gingen we kleuren. Ik vind de regel we zijn eerbiedig en serieus als het over god gaat. Omdat het belangrijk is als het over god gaat.

**Guido Slabbekoorn.**

We hebben met zijn allen regels bedacht in een 3 tal. In dat 3 tal hebben we ze bedacht.

Uit eindelijk hadden we 55 klassenregels. Maar dat was veel te veel. Van die regels gingen we 10 regels maken. Over God over de leerkracht en de leerlingen den spullen en het werk. Het leuk maar ook moeilijk omdat je soms met iemand in een groepje niet goed kon omgaan. Ik vind de regel we zijn eerbiedig/serieus als het over God gaat. Ik vindt dat belangrijk omdat de Heere belangrijk is.

**Jolyn**

Hallo lezers,

Wij hebben met heel groep 7 en 8 klassenregels gemaakt. We bedachten in de regels in 7 groepjes van 3. Dan schreven we ze op papier. Maar we hadden samen met heel de klas 55 regels! Dus gingen we in 3 groepen alle dubbele eruit halen. En daarna afstrepen. Zo hadden we nog maar 10 regels over die hebben we in positieve zinnen veranderd. Van die 10 regels hebben we nu een mooie poster. Het was leuk om de regels te maken. Maar er is een belangrijke regel ( ik vind die best lastig) we houden alles netjes. Gelukkig lukt het wel. Dag!

**Van leona.**

Hallo allemaal, wij hebben met onze hele klas zelf klassenregels bedacht. We begonnen met groepjes maken. Drie in een groepje. Daarna gingen we regels bedenken. Dat was heel erg leuk. Op een duur hadden we dus 55 regels. Later gingen we kijken waar de regels bij hoorden. Ze konden bij omgaan met God, de leerkracht, elkaar, spullen en omgaan met het werk. Daarna gingen we kiezen welke regels we wouden. Uiteindelijk kwamen we uit op tien regels. Er praat er een tegelijk in de klas, regel twee vind ik best moeilijk om mij daar aan te houden. Want meestal hou ik van kletsen.

**Loïs**



# NIEUWSBRIEF DE ZANDBAAN

Wij hebben in een drietal klassen regels bedacht maar aan het eind hadden we 55 regels dat was veel te veel. Dus wij gingen weer in een drietal naadenken bij wat de regels hoorde. -omgaan met God -omgaan met de leerkracht -omgaan met spullen en werk. Van al die 55 regels hebben we er tien uitgekozen. Dit zijn de regels.

1. Wij zijn eerbiedig/serius als het over God gaat.  
2. Er praat er een tegelijk in de klas.  
3. We hebben respect voor elkaar.  
4. We doen wat de leerkracht zegt.  
5. We maken van school een fijne leerplek.  
6. We zijn stil als de leerkracht praat.  
7. We gaan voorzichtig om met spullen van school.  
8. We vragen hulp als het nodig is.  
9. We gaan goed, stil, zelfstandig om met werk.  
10. We houden alles netjes.

## Mattanja

- (1) Wie bedachten de klassenregels?  
Dat deden we zelf in groepjes van 3.
- (2) Hoe deden wij dat? (stappen)  
(stap)1 wij bedachten eerst regels  
(stap)2 we gingen kijken welke veel bij elkaar passen  
(stap)3 we maakten van de regels 10 belangerijke regels
- (3) Wat vond je makkelijk en wat moeilijk?  
Leuk : regels bedenken.  
Moeilijk : van veel regels een kleine regel maken.
- (4) Welke regel vond je het leukst(lieveling)

We zijn eerbiedig/serius

## Robbert

Hallo beste lezers,  
Wie weet hoe we aan de klassen regels komen? Dat hebben wij [7/8] samen gedaan. Maar hoe deden we dat dan? We hebben per drietal regels bedacht. Maar dat waren bij elkaar heel veel klassenregels natuurlijk. Dus we hebben weer drietallen gemaakt en groepen van alle regels gemaakt. Dat we eerbiedig zijn voor God en dat we naar de leerkracht en de leerlingen en omgaan met spullen en werk. Daarna hebben we van al de regels er tien uitgekozen. Dat de deden we met stemmen. Welke regel de meeste stemmen had kwam op de poster met de tien regels. Wij maken van school een fijne leerplek. Deze regel vind ik het best omdat school niet leuk is.

Groetjes ruben

Klassen regels nieuwsbrief met groep 7 en 8 hadden we in het begin 55 regels gemaakt in groepjes van drie dus we gingen maar alles dat bij o kaar hordt dezelfde kleur geven en met de meester gingen we de tien beste regels kiezen maar ik zelf vind de beste regel toch vin ik zelf We zijn eerbiedig/serius als het over GOD gaat wand god is toch wel het belangrijks vin ik

## Samuël

Wij hebben in 3-tallen onze klassenregels bedacht. We gingen eerst klassenregels bedenken. We kwamen op 55 regels uit. Dat vonden we veel te veel. We hebben van regels die op hetzelfde neerkomen een regel gemaakt. Soms was het moeilijk want dan hadden we heel veel verschillende regels. Maar samen kwamen we er wel uit. Regel 5 vind ik erg belangrijk dat is: We waken van school een fijne leerplek. Omdat iedereen met plezier naar school moet kunnen.

## Sarith hoekman

### Klassenregels Groep 7&8

- 1 We zijn eerbiedig/serius als het over God gaat.
- 2 Er praat er één tegelijk in de klas.
- 3 We hebben respect voor elkaar.
- 4 We doen wat de leerkracht zegt.
- 5 Wij maken van school een fijne leerplek.
- 6 Wij zijn stil als de leerkracht praat.
- 7 We gaan voorzichtig om met de spullen van school.
- 8 Wij vragen hulp als het nodig is.
- 9 We gaan goed, stil en zelfstandig om met werk.
- 10 We houden alles netjes.