



Beste familie, vrienden en belangstellenden,

Ons verlof is dichtbij en we kijken er erg naar uit. Van 3 juli tot 27 augustus zullen we D.V. in Nederland zijn. Geweldig om iedereen weer te spreken. Het lijkt ons ook heerlijk om over het werk hier te vertellen. En de kinderen vragen heel regelmatig hoeveel dagen het nog duurt voor we op reis gaan.

Gezin

We zijn allemaal gezond. Richard kan inmiddels al goed staan bij een stoel en kruipt razendsnel door het huis. Het is echt opletten geblazen, want hij weet nog niet dat hij niet overal aan mag komen. Hij kan zelfs al op de trap klimmen, iets dat ons niet zo aanstaat, maar hij leert gelukkig snel.



Opnames EO Metterdaad

Van 4 tot 20 juni hadden we bezoek van Jan Willem den *Richard* Bok, cameraman en regisseur van EO Metterdaad. In deze periode maakt hij opnames over het onderzoek naar *leishmaniasis*, ons leven in Ecuador en over de plannen voor het heropenen van de verloskamers in de kliniek. Het is fantastisch om ons werk en leven met hem te mogen delen. Tegelijkertijd is deze periode ontzettend druk, waardoor we jullie misschien in de kou hebben laten staan. Excuses daarvoor. Er zullen drie afleveringen komen van EO Metterdaad en t.z.t. zullen we de exacte data van de uitzendingen communiceren.

Feesten van Sacha Runa

Ons dorp is jarig en daar hoort natuurlijk feest bij. Vlak voor ons vertrek zal het beginnen met het drinken van traditionele Wayusa thee om 3:00 uur 's morgens. Vervolgens gaan we ons wassen in de rivier, pepersoep eten en daarna komen de traditionele spelen. Schieten met de blaaspijp, traditionele dans, pottenbakken, gezicht beschilderen enzovoorts. Jaap is penningmeester van het dorp en is zodoende ook druk met de voorbereidingen. Linda zal honderd liter chicha moeten aanleveren. We hadden gepland dat we er helemaal bij zouden zijn, maar op het laatste moment is het feest verzet. Nu hebben we bezoek van onze collega's, dus dat is lastig, maar we hopen wel van de gelegenheid gebruik te maken om hen iets van een traditioneel Kichwa feest te laten zien.



Giften kunt u overmaken naar:

Naam: Stichting Latin Link Nederland

O.v.v.: Gift Jaap en Linda

IBAN: NL51INGB0005701053

BIC: INGBNL2A



Bezoek van antropologe Sasha Ramdas

In de maand mei tot halverwege juni hadden we bezoek van de antropologe Sasha Ramdas. Zij helpt Jaap met het onderzoek naar leishmaniasis en heeft onderzocht of er sprake is van discriminatie van patiënten met *leishmaniasis*. In sommige gevallen bleek daar inderdaad sprake van te zijn. Deze nieuwe informatie zal Jaap helpen om zijn consulten beter in te richten.

Wilt u mee bidden voor...

- Jaaps zwager Willem is heel ernstig ziek. Bid alstublieft voor hem, zijn vrouw Loes en voor hun dochtertje Deborah.
- Voor een heel mooie tijd tijdens het verlof waarin we Gods werk zullen kunnen delen. Dat de kinderen snel zullen wennen, kunnen genieten van de reis en dat wij ons ook snel kunnen aanpassen aan de Nederlandse gewoontes.
- De kliniek heeft besloten om het land van het oude ziekenhuis in Shell over te kopen. Wilt u mee bidden voor goede uitwerking van die beslissing?

Wilt u mee danken voor...

- De steun van professionals zoals Sasha, Jan Willem en nog veel meer mensen achter de schermen.
- Dat de kerk zijn gezicht duidelijker wil laten zien in het dorp Sacha Runa.
- Dat we tralies voor onze ramen hebben kunnen plaatsen.



Tralies voor onze ramen

Bericht van de thuisfrontcommissie

We zijn heel blij dat Jaap en Linda met Corné, Helen, Arianne, Jacqueline en Richard deze zomer met verlof naar Nederland komen. Enkele data voor deze periode:

- Dinsdag 3 juli: Aankomst in Nederland
Donderdag 12 juli: Gemeenteavond Rilland in het Dorpshuis om 20:00h (onder voorbehoud, zie blog)
Maandag 6 augustus: Gebedsavond met Latin Link bij Jaap en Linda thuis
Dinsdag 21 augustus: Afscheidsreceptie in gebouw van de Gereformeerde Gemeente te Rilland van 19:30 tot 21:30 uur
Zondag 26 augustus: Doopdienst voor Richard in Gereformeerde Gemeente Rilland om 14:00 uur
Maandag 27 augustus: Vertrek naar Ecuador

In deze periode is hun adres:

Kaaistraat 18
4401 CH Yerseke

Verder zijn ze te bereiken via de mail: j.m.bezemer@gmail.com

We hopen op een goede tijd voor hen en Gods zegen in de ontmoetingen met familie, vrienden, en verdere contacten.